

1.

Jesus, U is my verblyding.  
Jesus, U troos in my lyding.  
Jesus, inhoud van my lewe,  
Jesus, einddoel van my strewe,  
ek sing van u bloed en wonde;  
weet hoe groot is al my sonde.  
Wil my van u guns verseker  
by die brood en by die beker.

2.

**Heer, U hoor al my gebede,  
hoe ek sug en smag na vrede.**

**Ja, ook in my lofgesange  
klink die toon van groot verlange.**

**Laat ek opstaan, laat ek lewe,  
U het al my skuld vergewe.**

**Heer, wat my in guns bejeën,  
breek die brood - ons vra u seën.**